

Hallo ouders,

Vandaag zijn wij naar de open dag van de MAF op vliegveld Teugen geweest. We vertrokken rond tien uur met vier auto's vanaf de boerderij. Na ongeveer een uur rijden kwamen we bij het vliegveld aan. Het was er erg warm dus als eerste hebben we wat gedronken en een snoepje gegeten bij de auto.

Op het vliegveld waren er verschillende activiteiten te doen. Als eerste zijn we bij het springkussen geweest en hebben verschillende kinderen zich daar vermaakt. Toen de kinderen klaar waren bij het springkussen stond de friet al klaar en hebben ze friet met een snack op.

Nadat we klaar waren met eten hebben we in een grote zaal van de vlietschool zitten luisteren naar een presentatie van een vrijwilliger bij de MAF. In deze presentatie hebben we geleerd hoeveel een vliegtuig weegt en hoe het kan dat een vliegtuig vliegt.



Toen de presentatie klaar was zijn we naar een vliegtuigje gelopen van stichting hoogvliegers. In dit vliegtuigje konden we de hele binnenkant bekijken en hebben verschillende kinderen hun pilotendiploma gehaald. Deze konden ze halen wanneer ze verschillende opdrachten bij het vliegtuigje konden uitvoeren. Bij het vliegtuigje hebben we een groepsfoto gemaakt en zijn we op de foto geweest met een echt MAF-kees (zoals hij zichzelf noemde 😊).

Omdat het erg warm was werd het daarna weer tijd om wat te eten en te drinken. Daarna werd het alweer tijd om naar huis te gaan. Bij de uitgang kregen we nog een mooi vliegtuigje dat we zelf in elkaar konden zetten. Na nog een autorit van rond een uurtje kwamen we om kwart voor vier op de boerderij aan en hebben we nog een ijsje gegeten.

