

14-07-2018

Kampdag 2018

Op zaterdag 14 juli was de allereerste kampdag.

Voor deze kampdag was van tevoren een mooie echte legertent gezet.

Om half twaalf begon de kampdag. We zijn gestart met zwemmen en de ouders konden een lekker kopje koffie meedrinken.

Nadat de ouders weer richting huis zijn gegaan, gingen wij lekker eten in de legertent aan de echte legerbanken en legertafels.



We hebben frietjes gegeten en hadden als snack keuze uit een frikandel of een hamburger van de barbecue.

Nadat we gegeten hadden namen we nog even een duik in het zwembad of bleven we droog. Hierna konden we als echte soldaten geschminkt worden en daarna zijn we met onze zwart-geschminkte hoofden door naar de volgende activiteit gegaan.

We hadden verschillende keuzes. We konden kiezen uit vlot bouwen, ponyactiviteiten, beschilderen van een vlinder/uil.

De groep die het vlot ging bouwen, ging eerst op het erf van de boerderij de verschillende delen van het vlot in elkaar zetten.

Daarna gingen ze het vlot naar de overkant brengen en het daar met elkaar de losse onderdelen aan elkaar vast maken. Toen het vlot in elkaar zat duwden we het vlot in het water. Vervolgens namen we wat stokken mee en voeren verder.





Rond kwart over vijf kwamen we weer aan op de kant en gingen we weer terug naar de boerderij.

Op de boerderij waren al verschillende mooie vlinders en uilen klaar.

We zijn met z'n allen in de vuurtuin gaan zitten. Boven het vuur werd voor ons een lekkere maaltijd klaargemaakt. Nadat iedereen zat, we gebeden hadden en klaar waren met het eten van onze soep en broodjes knakworst hebben we geluisterd naar een mooie bijbelvertelling.



Daarna was het tijd voor zingen rond het vuur. Er kwamen drie mensen die mooi konden spelen op hun muziekinstrumenten en wij zongen mee. We hebben verschillende liedjes gezongen zoals o.a. "Zit je deur nog op slot", "Nooit meer alleen", "Een wijs man bouwde zijn huis op een rots" en "psalm 84:2".

Nadat we alle opgegeven liederen hadden gezongen gingen we spekjes roosteren boven het vuur. Tijdens het spekjes roosteren kwamen er al verschillende ouders hun kinderen ophalen.

We zijn daarna met verschillende ouders maar natuurlijk ook kinderen de grote legertent gaan afbreken. Dit was zo gebeurd en daarna was deze dag zo afgelopen.

